

P R O G R A M

For translokationen fredag d. 11. juni 1976

Velkomst

Fællessang:
Danmark nu blunder..

Skoleåret:
v/ skolens fmd., direktør Arly Mortensen

Skolens kor synger under ledelse af
lærerinde, fru Birgit Rasmussen

Dimissionstale og overrækkelse af
eksamensbeviser
v/ skolebestyrer Peter Hehnel

Skolens kor synger

Overrækkelse af flidspræmier
v/ viceinspektør Knud Verner Hougård

Skolens musikhold spiller og synger

Ordet frit

Afslutning

Fællessang:
Nu lyser løv i lunde



FÆLLESSANG

Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå,
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på,
ser, hvor det yppigt glider
frem af forgangne tider.

Lærker, som hoppede af æg i vår
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusindår.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.

Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind.
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæset som kniv mod stene.

Køer og heste og får på græs
henover brede agre,
åbne lader med fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer -
det er den danske sommer.

Pigernes latter og lyse hår,
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark spår,
sol over grønne sletter,
lukke og lyse netter

Dimittender - juni 1976

3. real a:

Bomhoff, Barbara Ann
Brandt, Susanne
Hansen, Erik
Holme, Maj-Britt
Kragh, Annette
Larsen, Lone Høholdt
Madsen, Arno Ivan Johil
Mortensen, Dan Carl
Nielsen, Kirsten
Ottesen-Hansson, Cindy Elisabeth
Petersen, Henrik
Poulsen, Karen Lis
Poulsen, Vibeke
Schwartzbach, John

10. klasse a:

Ebbesen, Bo Wieth
Grossmeyer, Marianne Pia
Hansen, Kathe From
Johansen, Peter
Kristjansen, Helle Majbritt Pia
Pedersen, Gitte Møland
Petersen, Lene Anne Grethe Moll
Petersen, Svend Erik
Petersen, Tommy
Rasmussen, Heinrich
Risbo, Steen Friis
Sichlau-Jensen, Anne-Marie Susanne
Waldorff, Klavs

9. klasse a:

Christensen, Jan Juel
Christensen, Kurt Tom
Christensen, Ole
Erichsen, Pia
Feddersen, Else Elisabeth
Hansen, Sabrina
Henckel, Erik
Høtoft, Lisbeth Vøgt
Jensen, Flemming Hjorthøj
Jensen, Niels Henrik
Larsen, Britta Margrethe Brabrand
Søgård, Kim

3. real b:

Andersen, Ena Vivi
Boserup, Eggert
Breinbjerg, Kim
Jensen, Bente
Jensen, Ingrid Lisbeth
Jensen, Stig Henning
Johansen, Susanne Warth
Kristiansen, Erik
Krogh, Anne Pernille
Ottesen, Beth Pernille
Petersen, Jannie Lindsø
Reddersen, Flemming Iar
Rasmussen-Orris, Allan

10. klasse b:

Andersen, Jette Nordal
Hansen, Hans Peter
Hansen, Jan Brian
Jensen, Susan Egelund
Jørgensen, Hans Jørgen
Nielsen, John
Rasmussen, Per Henrik
Schrøder, Lene Ritha
Sundtoft, Jens

9. klasse b:

Hansen, Allan Bondo
Jensen, Anders Mejer
Jørgensen, Erwin Micha
Lippert, Heinrich
Pedersen, Tommy Just
Petersen, Kim Herluf
Rigtrup, Jørgen

AFSLUTNING

Nu lyser løv i lunde,
grønt ligger Danmarks land,
imellem blanke sunde
et skjold med sølverrand.
Frugtblomsters hvide pletter
det rige, grønne felt,
og højt de lyse natter
slår ud sit sommertelt.

Den frihed, som vi savner
bag byens mur og tag,
på åben mark vi favner
en solglad junidag;
så skære er dens kinder
som æbleblomstens blad,
og om dens hår sig vinder
dugdråbers perlerad.

Nu løses fugletunger
af vinterdødens band,
et solskinskor de sjunger
i skovens frie land; -
de kalder os, de stemmer,
ud fra vort hverdagsbur,
fjernt fra dets fangetremmer
at finde dig, natur!

Du lyse, friske sommer,
vor friheds unge brud,
fra støv og støj vi kommer
til fred og stilhed ud.
Vort liv til lyst du vende
på dagens solskinsfelt,
og over os du spænde
de lyse natters telt!